



*Meerdere religies aan één mozaïektafel in de Levensbron*

## “Dromen” in heel Ridderkerk

**De onder meer door gemeenteleden van de Levensbron gestarte actie “Dromen doen we allemaal” lijkt op weg naar een plaatselijk interreligieus succes. De Contactgroep Moslims Christenen heeft zich mede onder dit thema geschaard, waardoor op een spontane wijze zowel binnen onze kerk, als in andere kerken en moskeeën dialoog ontstaat over o.m. de verschillen en overeenkomsten van de religies in de Ridderkerkse regio.**

Op dinsdag 6 februari jl. organiseerden Wilma van Gameren, actief lid van onze kerk en moslima Sarah van der Hoeven van de Molukse moskee een mozaïeksessie in De Levensbron. Op het project kwamen naast protestanten, rooms-katholieken en andersdenkenden ook meerdere moslims af, waaronder oud-imam van de Molukse moskee, Rafiq Fris.

De initiatieven van de zeer actieve Ridderkerkse contactgroep zijn dit jaar opgehangen aan het motto “Dromen doen we allemaal”, een onderwerp waarin ook de onze predikant Martin de Geus dit jaar “zijn ziel en zaligheid” heeft gelegd. Naast dominee is Martin de Geus ook dichter. In die hoedanigheid heeft hij recent de laatste hand gelegd aan het Daniël oratorium “Banneling aan het Hof”, waar componist Dirk Zwart inmiddels de muziek bij heeft geschreven.

### **Vluchtelingen**

In deze tijd van vele vluchtelingen is dit stuk, dat speelt in de tijd van Joodse vluchtelingen in het land van Nebukadnezar, zeer actueel. Het oratorium wordt dit jaar driemaal uitgevoerd: op zondag 22 april om 16.00 uur in de Levensbron, op zaterdag 29 september in theater Het Plein en op zondag 7 oktober in de Bethelkerk in Zwijndrecht.

## 'Slapen en Dromen'

Ook huisarts Jan Huisman heeft het Ridderkerkse thema "Dromen doen we allemaal" als basis genomen voor zijn recente lezing over "Dromen en slapen". In de kerk van de RK Sint Jorisparochie, aan de Koninginneweg, gaf dokter Huisman voor een zeer groot gehoor, waaronder velen van islamitische huize, een "cursus" over de geheimen van slapen en dromen.

### Tweeduizend dromen per jaar

"Dromen doe je vaker aan het eind van je slaap dan aan het begin", volgens dokter Huisman. "De diepste slaap vindt plaats in de eerste slaapfase, die ongeveer een uur duurt. Het gebeurt zelden dat men in die fase al droomt. Naarmate de slaap langer duurt – men spreekt over zeven fases - is de kans op dromen het grootst. De meeste dromen komen dan ook pas tegen het ochtendgloren. Word je tegen de ochtend wakker en val je daarna weer in een laatste slaap, dan zijn de dromen het hevigst. Nachtmerries komen dan het vaakst voor.



### **Dokter Huisman in "Dromenland"**

Dromen, waarbij mensen spontaan hun tanden verliezen, lijken vaak voor te komen. Ook het gevoel ergens opgesloten te zitten, nergens meer uit te kunnen, of ergens aan de rand van afgrond te staan en daar in te vallen, lijken soorten dromen die mensen veel dromen. Langslapers hebben vaker dromen, dan kortslapers, maar gemiddeld droomt een mens vijf tot zeven keer per nacht. Dat komt neer op zo'n tweeduizend dromen per jaar", aldus de

Ridderkerkse medicus die wij regelmatig in de kerkbanken van de Levensbron mogen ontmoeten.

### Serieuze dialogen

Het project "Dromen doen we allemaal" beoogt primair gesprekken tussen religies op gang te brengen. Gezien de steeds grotere opkomst uit alle religieuze geleidingen lijkt dit te lukken. Tijdens het mozaïekgesprek van afgelopen week werden naast gesprekken over allerlei privé gewoontes ook zeer serieuze onderwerpen aangesneden. Zo waren moslims, in een gesprek met dominee Martin de Geus, toch wel erg benieuwd naar hoe christenen tegenwoordig tegen homoseksualiteit en levensbeëindiging aankijken, onderwerpen die binnen de diverse christelijke gemeenschappen vaak nog tot pittige discussies kunnen leiden.

Het feit dat tegenwoordig over dit type onderwerpen tussen moslims en christenen open kan worden gepraat, wordt binnen de contactgroep als een enorme stap voorwaarts gezien in de relatie tussen twee religies. Uit gesprekken blijkt dat velen er dezer dagen van uitgaan dat de naam van Allah een synoniem is voor de naam van God. De christenen in Egypte noemen hun God zelfs Allah.

**Binnen het kader van het thema "Dromen doen we allemaal" worden in de komende weken nog diverse activiteiten verricht. Zo vindt op woensdag 28 februari as. om 19.00 uur in de Molukse moskee aan de J.S. Bachstraat 2a in Slikkerveer een sessie plaats onder de noemer "In dialoog met de ander over dromen", waarvoor zowel christelijke- als moslimgroepen zijn uitgenodigd. Op 22 maart as. om 19.30 uur vindt in de zaal van De Gasterij (bij de Riederborgh) een lezing plaats onder de titel "Dromen vanuit islamitisch perspectief" met een optreden van dansende Derwisj. Voor nadere informatie: de websites [vrede-met-u.nl](http://vrede-met-u.nl) en [dromendoenweallemaal.nl](http://dromendoenweallemaal.nl).**

*Red. Bert Geysendorpher*